



➤ mission statement:
kinderen in nood
de kans te bieden kind te zijn door
Bijbels geïnspireerde oplossingen aan te dragen
➤ gezinnen ondersteunen op weg naar zelfstandigheid

visie:
kinderen hebben recht op een opvoeding binnen een gezin;
Antilliaanse kinderen hebben recht op een opvoeding
binnen een Antilliaans gezin

Amigunan di fundashon Gideon (vrienden van),

De nieuwsbrief die jullie nu gaan lezen is al even 'onderweg'. Toen we er mee begonnen stond er nog augustus 2010 in de aanhef en inmiddels zijn we al aardig op weg naar november. Dit brengt als consequentie met zich mee dat we eigenlijk een aanpassing moeten maken in de omschrijving van onze visie (zie hierboven). Er is geen sprake meer van Antilliaanse kinderen en Antilliaanse gezinnen: het zal jullie hopelijk niet ontgaan zijn dat per 10 10 10 de Nederlandse Antillen zijn opgehouden te bestaan en we nu in het land Curaçao wonen. We bezinnen ons nog op een nieuwe omschrijving van onze visie..

Een mooie kant van de grote (school) vakantie is dat deze op een gegeven moment ook weer afgelopen is. Aan het begin van de vakantie zijn de kinderen na een jaar hard werken op school toe aan ontspanning. Aan het eind van de vakantie zijn ouders na zes weken activiteiten ook toe aan ontspanning. In deze nieuwsbrief willen we stil staan bij de scholen, de vakantieactiviteiten en het gaan en komen van kinderen binnen fundashon Gideon.

De afgelopen jaren waren 'Skol Immanuël' en 'Radulphus College' de scholen waar de kinderen van 'kas Eliata' naartoe gingen. Nou, die situatie gaat grondig veranderen. Op Hannah na gaan alle kinderen naar andere scholen. Laten we van oudst af aan het rijtje maar eens afgaan.

schoolperikelen

Lisa heeft het afgelopen jaar met succes de Havo afgerond en zal, ku Dios ke (zo de Here wil), in september 2011 beginnen met HBO pedagogiek opleiding in Zwolle.

Hannah blijft op het Radulphus College in 3 Havo.

Riangelo heeft met veel inspanning en begeleiding de basisschool afgerond. De jarenlange begeleiding van Frieda (van tafels tot redactie en van schrijf oefeningen tot dictee) heeft hem goed geholpen. Het laatste jaar heeft Riangelo ook huiswerkbegeleiding gehad van juf Karolien van 'Muchanan Balente' (Dappere Kinderen), een initiatief van Iglesia House of Worship. In het komende schooljaar gaat Riangelo naar de VSBO, deze opleiding is vergelijkbaar met de Nederlandse VMBO.

Gerson heeft op de basisschool moeite om het tempo bij te houden. En als je eenmaal achterop raakt in die grote klassen van 30 kinderen dan is er geen houden meer aan. Na een uitgebreide test bij SGE (Sentro Guia Educational) is er als advies de LOM school uitgekomen. We kunnen nu in de verschillende aspecten van Gerson's leven rekening houden met zijn speciale zorgvraag. Hij gaat straks naar de LOM school, heeft fysiotherapie en doet mee met de circus-, acrobatiegroep .

Devon is een dynamisch mannetje die op school steeds voldoende geprikkeld en gestimuleerd moet worden anders begint hij te lanterfant en te klieren. Na een moeizame weg, die een getuigenis is van God's werk in Devon zijn leven, heeft hij een plaats gekregen op de Johan van Walbeekschool, een Nederlandstalige basisschool niet ver van ons huis.

Raiza de jongste van de kinderen; vrolijk, assertief en een ontwikkelingsachterstand. Ook zij gaat naar een andere school. Voor Raiza wordt het de MLK school (Moeilijk Lerende Kinderen). Sociaal gezien lukt het allemaal wel bij Raiza, maar begrippen, inzicht en cognitieve vaardigheden blijven achter.

Wat verder in deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen dat er een aantal kinderen vertrokken zijn uit het gezinshuis 'kas Eliata'. Vandaar dat de opsomming van de kinderen en hun scholen inmiddels wel wat achterhaald is.

oktober 2010

nieuwsbrief 33

vakantie

Als we het over de vakantieactiviteiten gaan hebben is er eigenlijk meer een boekwerk nodig dan een nieuwsbrief, maar laten we het toch maar proberen. fundashon Gideon is het programma begonnen met het meedoen aan de 'Fakansi Beibel Skol' van Iglesia Bida Nobo Ariba. Net als de twee voorgaande jaren dat we bij hen te gast waren was het ook nu weer een succes. Voor de kerk is het een middel om in contact te komen met kinderen uit de wijk waar zij actief zijn.



'Fakansi Beibelskol' van Iglesia Bida Nobo Ariba

Dit jaar was er de bijzondere omstandigheid dat Curaçao werd overspoeld door 30 jongeren van Christengemeente Sefanja, onze thuisgemeente in Harderwijk, Nederland.



Deze groep jongeren heeft de handen uit de mouwen gestoken bij 5 projecten. Er waren drie klusgroepen en twee 'vakantieplangroepen'. Eén klusgroep is bezig geweest bij Kinderherstellingsoord Siloam. De tweede klusgroep heeft voor Iglesia Bida Nobo Ariba een schilderklus opgepakt. De derde groep heeft het gezinshuis 'kas Eliata' onder handen genomen: het erf een 'special treat' gegeven en de badkamer in één van de twee appartementen opnieuw betegeld. De vakantieplan-groepen hebben geholpen bij 'De Open Poort' en fundashon Gideon.

TEAM 1

Het 'Kinderherstellingsoord Siloam' heeft enige tijd geleden de beschikking gekregen over een groot stuk terrein vlak bij hun hoofdlocatie. Er zijn volop plannen voor het gebruik van het terrein en een eerste stap in die plannen was het aanleggen van een pad naar de baai. En die klus lag er voor de Sefanjanezen. En ze hebben het voortvarend aangepakt! Op de momenten dat ze aan het uitpuffen waren van de harde arbeid was br. Herman Gijsberts van Siloam er als de kippen bij om de werkers met zijn levendige en stimulerende geloofsgetuigenissen een 'boost' te geven.



Over de activiteiten van het 'Kinderherstellingsoord Siloam' en de 'Barmhartige Samaritaan' kunt u meer lezen op hun website: www.siloamvillage.org.

TEAM 2

Ook een klusteam. Zij hebben voor 'Iglesia Bida Nobo Ariba het Sentro Medico' (Medisch Centrum) in Montaña weer fris in de verf gezet. Iglesia Bida Nobo heeft deze ruimte jarenlang gebruikt voor hun zondagse samenkomsten. Ze hebben nu een andere locatie en de afspraak was om het medisch centrum 'spic & span' achter te laten. En zo zag het er ook uit nadat de Sefanja - troepen hun energie op het gebouw hadden losgelaten.



TEAM 3,

was actief bij 'kas Eliata' het gezinshuis van fundashon Gideon. Een deel van dit team heeft een badkamer gerenoveerd en anderen hebben de tuin onder handen genomen. Het spreekwoord 'vele handen maken licht werk' ging hier niet geheel op. Het was meer 'vele handen kunnen goed doorbuffelen'. Want ook dit team heeft de klus grondig aangepakt.



TEAM 4

'De Open Poort' is een initiatief dat onder de gedreven leiding van Elbert en Corrie Schouten omziet naar kinderen in de wijk Soto. Er is een 'Misa di Mucha' (een kinderkerk), een kinderclub en sinds enige tijd, voor de wat oudere kinderen, ook een meeting op de vrijdagavond. Zoals in voorgaande jaren was er bij 'De Open Poort' ook dit jaar weer een vakantieplan. Lees er over in de nieuwsbrief van de familie Schouten die als bijlage is toegevoegd.



TEAM 5,



heeft meegeholpen bij de vakantieactiviteiten van fundashon Gideon. Twee weken vol met zingen, verven, zwemmen, knutselen en het instuderen van een presentatie met als thema "UNIDAT". Het verhaal dat de kinderen (in slechts twee dagen !!),

hebben ingestudeerd speelt zich af in het bos waar de dieren leren dat samenwerken één van de geheimen van succes is. In de plaatselijke dierentuin, Parke Tropikal, hebben de kinderen hun presentatie gegeven aan een select gezelschap toeschouwers.



afscheid nemen

Vanaf maart 2010 hebben we afscheid genomen van totaal zeven kinderen; drie kinderen van het gezinshuis 'kas Eliata' en vier kinderen van Gideon - klup di mucha.

Bij drie van deze kinderen hebben we moeten accepteren dat moeder haar kinderen meenam naar een onzekere situatie in Nederland. Maar ook was Riangelo één van de zeven waarvan we afscheid hebben genomen. En het verhaal van Riangelo is een heel ander verhaal! Bij hem was sprake van het bereiken van een voorgenomen doel: Riangelo gaat weer bij zijn moeder wonen!

Een paar jaar geleden is er met zijn moeder afgesproken dat hij na de basisschool en bij een stabiele situatie thuis weer naar huis zou komen; en juli jl. was het zover.



We stimuleren Riangelo wel om naar de jeugdgroep van Iglesia Bida Nobo te blijven komen en om de week is hij op zaterdag de nieuwe tuinman van kas Eliata.

Inmiddels zijn er bij de kinderclub weer 'nieuwe' kinderen bij gekomen. Maar daarover in de volgende nieuwsbrief meer.

onaangekondigd bezoek

Vaak is dat een aangename verrassing, echter niet altijd In de eerste maanden in ons nieuwe huis aan de Kaya Miguel Suriël hebben we bij elkaar vijf keer met een inbraak te maken gehad. Heel vervelend; eerst geeft het een gevoel van onveiligheid, daarna boosheid. In dezelfde periode was er een groep jongeren vanuit de gerenommeerde Bijbelschool 'Christ for the Nations' voor een 'outreach' op Curaçao. Van deze groep, onder de leiding van pastor John Tranel jarenlang de pastor van Iglesia Bida Nobo Scharloo, ontvingen we een donatie. Met deze donatie hebben we een hekwerk kunnen laten plaatsen. Dit hekwerk met nog wat andere aanpassingen (bedankt Kenneth V. en Johnny) houden ons huis vrij van inbraken.



Het heeft ons er wel weer bij bepaald dat het toch wel erg triest is dat er mensen zijn die alleen op deze manier kunnen overleven. Mensen die in hun hele mens-zijn in armoede zijn ondergedompeld: materieel, spiritueel, sociaal, moreel. Als je zo diep in armoede en verslaving zit is er maar één rigoureuze manier om daar uit te komen en dat is je leven overgeven aan Jezus. Naast dat die inbraken natuurlijk heel vervelend zijn, zowel emotioneel als financieel, ligt hier ook een deel van onze motivatie om betrokken te willen zijn bij kinderen in nood. Want naast de eerder genoemde facetten van armoede is er ook sprake van pedagogische armoede. Onze drive is om op te trekken met kinderen, ze de liefde van Jezus laten ervaren, ze laten merken dat ze waardevol zijn, ze tools aanreiken om de verantwoording voor hun eigen leven op te pakken.

gebedspunten

Willen jullie, samen met ons, God danken voor:

- ▶ de 'nieuwe' kinderen van Gideon - klup di mucha.
- ▶ al Zijn beloften die het mogelijk maken in verwachting te leven

Willen jullie, samen met ons, God vragen om:

- ▶ wijsheid voor de nieuwe politieke leiders van het land Curaçao en dan met name voor de positie van kinderen
- ▶ mogelijkheden / openingen in het promoten van pleegzorg binnen de kerken van Curaçao.

gegevens

fam. Habermehl - Sanduhan
Kaya Miguel Suriël #1
po box 3405
Curaçao, Nederlandse Antillen

T: (005999) 738 3003
e mail: f_gideon@onenet.an
website: www.fundashongideon.org

giften uit Curaçao kunnen worden overgemaakt op:

- Maduro & Curiels Bank, rnr. 16 803 704
t.n.v. fundashon Gideon

giften uit Nederland kunnen worden overgemaakt op

- ABN Amro, rnr 43 60 90 902
t.n.v. St. Vrienden van Fundashon Gideon te Harderwijk

thuisfrontcommissie:
fam. Companjen
Multatulistraat 3
3842 AK Harderwijk

St. Vrienden van Fundashon Gideon:
fam. Willemssen
Swingdreef 8
3845 BW Harderwijk