



- mission statement:
kinderen in nood
de kans te bieden kind te zijn door
Bijbels geïnspireerde oplossingen aan te dragen
gezinnen ondersteunen op weg naar zelfstandigheid

visie:
kinderen hebben recht op een opvoeding binnen een gezin;
Antilliaanse kinderen hebben recht op een opvoeding
binnen een Antilliaans gezin

Amigunan di fundashon Gideon (vrienden van),

'Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?' Rom 8:31b

Dat is een mooie uitgangspunt, een basisgegeven: dat staat vast! Dit in tegenstelling tot omstandigheden, die wisselen steeds. Omstandigheden, wie kent het niet: soms zit het mee, soms zit het tegen. Relationeel: er zijn periodes dat je elkaar feilloos aanvoelt en op een ander moment moet je ervoor knokken om een goede verstandhouding in stand te houden. Of financieel: soms heb je geld over aan het eind van de maand en soms heb je nog een stuk maand over aan het eind van je geld. Spiritueel: er zijn periodes dat je de aanwezigheid van God, door Zijn Geest, sterk ervaart en dan kan er zo maar weer een periode komen waarbij de hemel van koper lijkt. En al deze omstandigheden zijn ondergeschikt aan het basis gegeven: *als God vóór ons is, wie zou tegen ons zijn.*

veranderingen

Medio 2010 hebben we de GVI (Gezins Voogdij Instelling) te kennen gegeven dat de doelen van fundashon Gideon aan het verschuiven zijn. Voor de GVI heeft dat de consequentie dat er geen 'nieuwe' kinderen in het gezinshuis 'kas Eliata' opgenomen worden. Althans geen plaatsingen voor onbepaalde tijd. Wanneer er echter ergens een situatie ontstaat waarbij een kortdurende uithuisplaatsing, of een overbrugging naar een meer definitieve plaats wordt gezocht, dan staat fundashon Gideon daar wel voor open. Die afspraak heeft fundashon Gideon ook met 'Mi Otro Kas', de organisatie die op Curaçao verantwoordelijk is voor pleegzorg. Als er zich binnen de verantwoording van 'Mi Otro Kas' een situatie voordoet waarbij er voor een kind snel een woonplek nodig is kunnen ze ook bij ons terecht; de zgn. crisisopvang.

Angèl

Begin november 2010 komen twee gezinsvoogden van GVI op bezoek om ons een situatie voor te leggen. Dat gesprek resulteert in de komst van Angèl, een meisje van 14 maanden die in haar korte leventje al 11 keer in het ziekenhuis is opgenomen. En zoiets is natuurlijk desastreus in de ontwikkeling, het hechtingproces van een kind. We hebben Angèl met open armen en een open hart ontvangen. De zorg voor zo'n klein, afhankelijk hummeltje is wel iets heel speciaals.



mei 2011

nieuwsbrief 34

En dan de invloed die het heeft op de andere kinderen in huis: een klein zusje erbij! Het is vertederend en hoopvol te zien hoe de andere kinderen een stukje inschuiven om Angèl ruimte te geven.

Na wat aanloopstrubbelingen is er met de moeder een mooie vertrouwensband ontstaan. De moeder van Angèl komt twee keer per week een dagdeel om haar dochtertje te verzorgen. Het is voor de verschillende instanties die bij de situatie betrokken zijn niet gemakkelijk om de juiste strategie te bepalen in het helder krijgen van wat er zoal gebeurd is en daar adequate vervolgstappen bij te ontwikkelen. Eens te meer wordt duidelijk dat er op Curaçao geen sluitende zorgketen is. Wanneer het uiteindelijk duidelijk is wat de eigenlijke hulpvraag is, zijn er geen mogelijkheden, geen faciliteiten om deze hulpvraag te honoreren.

Het klinkt misschien wat vreemd, maar dat zijn ook de momenten dat we als fundashon Gideon, maar ook als gezin, iets kunnen toevoegen aan de verbetering van de positie van gekwetste kinderen.

Inmiddels, maart 2011, zijn er weer een aantal ontwikkelingen. Angèl woont niet meer bij ons.

We vinden het belangrijk dat er in elke omstandigheid naar het belang van het kind wordt gekeken. Het moment dat de haalbare zorg bepalend wordt en niet de wenselijke zorg moet zo lang mogelijk worden uitgesteld. Wij hebben de indruk dat daar niet meer aan voldaan werd en hebben naar veel wikken en wegen besloten dat Angèl geen tweede periode bij ons kan blijven. Wel zullen we de ontwikkelingen nauwgezet volgen en eventueel onze diensten aanbieden.

ajo Lisa

Vrijdag 28 januari stonden we met het hele gezin op Hato, de luchthaven van Curaçao. En niet zo maar!

We gingen 'mama Frieda' en Lisa uit-zwaaien; Frieda voor een periode van zeven weken en Lisa voor onbepaalde tijd. Zij gaat, na een half jaar acclimatiseren

en werken (achter de kassa van C1000) de studie pedagogiek volgen op Windesheim in Zwolle. Ze verblijft de eerste maanden bij de familie Willemsen in Harderwijk. Lisa heeft inmiddels een kamer gevonden



aan de Couperuslaan in Harderwijk en zal daar begin juni intrekken.

Dit zijn momenten dat we als ouders, maar ook Lisa, merken dat Curaçao – Nederland een flinke afstand is; zowel in kilometers als emotioneel. Aan de andere kant zien we dat verschillende mensen haar een helpende hand toesteken: mee naar Ikea, bed in elkaar zetten, spullen 'even' langs halen in Assen, ondersteuning bij het inburgeren enz. enz.

extra handen aan de ploeg



De periode dat Frieda in Nederland was, zijn Dick en Hannie van den Brink vanuit Ermelo naar Curaçao gekomen. Nadat we in een grijs verleden alle vier (Dick en Hannie, Chris en Frieda) al eens collega's waren op 's Heeren Loo – Lozenoord en zaalvoetbalmatten bij 'sHelo, hebben we de draad hier op Curaçao weer opgepakt.



Deze energieke 'pensionado's' hebben zich fantastisch en zonder reserves ingezet om het reilen en zeilen van fundashon Gideon door te kunnen laten gaan: aandacht voor de kinderen (en voor Chris), boodschappen doen, koken (tot voor 20 personen), klussen rond het huis, kinderen naar de activiteiten brengen en daarna weer ophalen.



Christ for the Nations

Via pastor John Tranel zijn we in contact gekomen met Christ for the Nations. <http://www.cfni.org>. De afgelopen weken was er een groep van 27 Bijbelschool studenten op outreach (een soort zendings-stage) op Curaçao.

In een aantal gemeentes, Center of Hope en U Turn to New Life, zijn ze actief geweest.



Daarnaast hebben ze ook bij fundashon Gideon geholpen. En dat was ons tot zegen: een middagprogramma bij de kinderclub, allerlei klussen op het erf. Het was opvallend hoe goed voorbereid de groep was. Met name één van de deelnemers kon door het delen van haar persoonlijke ervaringen van verwaarlozing en mishandeling erg dicht bij de belevingswereld van de kinderen komen.

Eén moment willen we jullie niet onthouden. De ochtend voordat de CFNI-groep bij de kinderclub zou zijn, hebben we bij elkaar gezeten om het één en

ander voor te bereiden. Ook hebben we verteld over fundashon Gideon en de moeilijke positie van vele kinderen op Curaçao. Daarna hebben we samen gebeden voor de kinderen en dat was een 'tempu bendishona i hopi spesial' (gezegende, speciale tijd). Achtereenvolgens werd in het Nederlands, Portugees, Spaans, Russisch, Engels en Papiamentu een zegen uitgesproken over de levens van kinderen en de activiteiten van fundashon Gideon.



gebedspunten

Willen jullie, samen met ons, God danken voor:

- ▶ opnieuw een aanwinst binnen Gideon-klup di mucha.
- ▶ de mogelijkheden die er liggen om pleegzorg binnen de kerken van Curaçao verder uit te werken

Willen jullie, samen met ons, God vragen om:

- ▶ wijsheid in de omgang met elk van de kinderen. We leren ze door de jaren heen steeds beter kennen en zien dieper gelegen problemen.
- ▶ een structurele stabiliteit in onze financiën.

BREAKING NEWS – BREAKING NEWS

Sinds maandag 30 mei woont Angèl weer op 'kas Eliata' en elke dag, van maandag tot vrijdag, is haar moeder ook bij ons.



BREAKING NEWS – BREAKING NEWS

gegevens

fam. Habermehl – Sanduhan
Kaya Miguel Suriël #1
po box 3405
Curaçao, Nederlandse Antillen

T: (005999) 738 3003
e mail: f_gideon@onenet.an
website: www.fundashongideon.org

giften uit Curaçao kunnen worden overgemaakt op:
• Maduro & Curiels Bank, rnr. 16 803 704
t.n.v. fundashon Gideon

giften uit Nederland kunnen worden overgemaakt op
• ABN Amro, rnr 43 60 90 902
t.n.v. St. Vrienden van Fundashon Gideon te Harderwijk

thuisfrontcommissie:
fam. Companjen
Multatulistraat 3
3842 AK Harderwijk

St. Vrienden van Fundashon Gideon:
fam. Willemsen
Swingdreef 8
3845 BW Harderwijk