



- mission statement:  
➤ *kinderen in nood*  
*de kans te bieden kind te zijn door*  
*Bijbels geïnspireerde oplossingen aan te dragen*  
➤ *gezinnen ondersteunen op weg naar zelfstandigheid*

visie:  
*kinderen hebben recht op een opvoeding binnen een gezin;*  
*Antilliaanse kinderen hebben recht op een opvoeding*  
*binnen een Antilliaans gezin*

Amigunan di fundashon Gideon (vrienden van .... ),

... *Voor de zwakken ben ik zwak geworden*  
*om hen te winnen....* 1 Korintiërs 9:19-23

Boeiend al die culturele overeenkomsten en verschillen tussen Curaçao en Nederland. Boeiend, bijvoorbeeld in relatie tot onze verantwoording in de opvoeding en sturing van de kinderen en tieners die deel uitmaken van fundashon Gideon.



Hoe werkt het toch alweer? Als je je begeeft binnen een andere cultuur dan zie je in het begin volop verschillen. 'Dit kan anders, dat is niet goed geregeld, wij zijn het zo gewend enz. enz.' Het liefst zou je meteen aan de slag gaan en veranderingen op gang brengen. Dan duurt het vaak nog een tijdje voordat je je gaat realiseren dat het je eigen onzekerheid is die maakt dat je de verschillen zo uitvergroot. En dan, na geruime tijd (en als je je durft te verdiepen in die andere cultuur) gaat alles op z'n plaats vallen. Het is niet dat het één goed is en het andere fout: het is anders! Sommige dingen neem je over, andere laat je liggen. Het meest belangrijke wanneer je je beweegt binnen een andere cultuur is te herkennen en te respecteren waarom mensen handelen zoals ze handelen.

Een pleegkind heeft daar ook mee te maken: je weg vinden in een andere (gezins)cultuur. Dat is zo wanneer een 'yu'i Kòrsou' (Curaçaos kind) gaat wonen bij een 'famia di yu'i Kòrsou' (Curaçaos gezin). En zeker geldt dat als een 'yu'i Kòrsou' opgenomen wordt in een 'famia Makamba' (Europees Nederlands gezin). En dit is geen vervelende constatering, maar een hoopvolle! Ineens hebben pleegouders er een aantal handvaten bij: nu kunnen ze ook hun eigen transculturele ervaringen gebruiken om de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd te begrijpen en op een nog betere manier te begeleiden.

Gideon – klup di mucha (kinderclub)

De kinderclub 'Gideon – klup di mucha' bestaat uit negen kinderen. Voor deze negen kinderen en onze pleegkinderen hebben we verschillende activiteiten: een clubmiddag, zwemles, computerles, huiswerkondersteuning, muziek en scouting. Elk van de kinderen doet zo gemiddeld aan drie activiteiten mee; de meeste kinderen komen op donderdag naar de clubmiddag.

december 2011

nieuwsbrief 35

Deze clubmiddag wordt geleid door Frieda en zij wordt daarin ondersteund door Elvia Hernandez. De doelstelling van de middag is dat de kinderen zich gewaardeerd en veilig voelen. En daarna dat zij door de verhalen en omgang met Frieda en Elvia heen herkennen dat Jezus elk van hen kent en er voor hen wil zijn. Maar ook dat zij de basale omgangsregels leren kennen en er naar handelen. Het gedrag van de kinderen, de interacties tussen de kinderen maakt de clubmiddag tot een dynamische, intensieve activiteit. Op zich is het niet zo verwonderlijk dat er vaak een onderton van chaos ligt binnen de activiteiten. De kinderen komen over het algemeen uit gezinnen waar weinig gezinsleven en structuur is. Ze hebben nooit geleerd wat er van hen verwacht wordt en zien bij hun ouders en in hun omgeving ook geen goede voorbeelden. De ouders, op hun beurt, hebben het ook niet duidelijk hoe ze de opvoeding van hun kinderen inhoud moeten geven.



In de maanden oktober / november was er weer zo'n vlag van onrust, ongehoorzaamheid en rebellie. Dan is er de mogelijkheid om de touwtjes (discipline) weer wat aan te halen. Nog mooier en ook effectiever is het om er een leermoment in te verwerken. Dit keer kwam Frieda met het voorstel om elk van de kinderen iets te beloven. Te beloven om samen, één op één, iets leuks te gaan doen. Eén kind, één begeleider. Januari 2012 gaat het gebeuren; we houden jullie op de hoogte. Chèk nos wepsait! ([www.fundashongideon.org](http://www.fundashongideon.org)).

We vinden schoolse activiteiten belangrijk. Dat komt in verschillende onderdelen van het activiteitenprogramma naar voren. Vanzelfsprekend tijdens huiswerkondersteuning, maar ook tijdens de wekelijkse clubmiddag waar er een half uur gereserveerd is voor het maken van huiswerk. En dan nog tijdens de computerles. In het programma, dat is opgesteld door onze ITC vrijwilligers Rayen Bootsma en Marco Winedt, is het uitgangspunt: 'hoe maak ik een spreekbeurt'. En aan de hand daarvan komen allerlei

onderwerpen aan de orde: hoe werkt mijn computer, Word, zoeken op internet, lay out enz.

## Gideon - klup di hoben (tienerclub)

De kinderclub, Gideon – klup di mucha, is gestart in 2004, zeven-en-een-half jaar geleden. De kinderclub richt zich op kinderen in de basisschool leeftijd. Maar de kinderen van 2004 zijn inmiddels tieners geworden en tieners willen graag als tieners benaderd worden. En terecht! Tot op heden had fundashon Gideon geen activiteiten voor tieners. En dat is toch wel jammer want tiener zijn is heftige job! Er gebeurt veel in een tienerleven: aan de buitenkant, maar ook zeker aan de binnenkant.



Eén van de tieners, onze 'oud-pleegzoon'

Riangelo, heeft geprobeerd zich een plekje te verwerven binnen een bestaande kerkelijke jeugdgroep. Dat is hem om uiteenlopende redenen niet gelukt. Blijkbaar heeft hij nog iets extra's nodig, nog wat voorbereiding voor hij zich binnen een jeugdgroep vertrouwd en veilig voelt. En het is niet onwaarschijnlijk dat hetzelfde geldt voor 'onze' andere tieners. Wij vinden het belangrijk om bij hen betrokken te blijven en ze een opbouwende input te geven. Het doel is om hun om de week op vrijdagavond te zien en ze over een periode van zo'n twee jaar voor te bereiden om in te stromen binnen de jeugdgroep van een kerk.

## Angèl

We hebben jullie in nieuwsbrief 34 uitvoerig verteld over Angèl. Voor jullie was het laatste nieuws dat Angèl op 30 mei 2011 weer bij ons kwam wonen. Maar daarmee is het verhaal nog niet afgelopen! We willen jullie niet vermoeien met allerlei details en geven hier de verkorte versie.

We zijn verder gegaan met ons uitgangspunt dat het goed zou zijn dat moeder en dochter zo veel mogelijk bij elkaar zouden zijn. Toen opnieuw de vraag naar ons toekwam om iets voor Angèl te betekenen hebben we daar biddend 'ja' op gezegd. In de daarop volgende periode dat Angèl bij ons woonde is ze twee keer voor de periode van ongeveer een maand in het ziekenhuis opgenomen. In een multidisciplinair overleg is er naar de situatie gekeken. Met elkaar zijn we tot het inzicht gekomen dat het ziek worden van Angèl een protest is. Een protest tegen het heen en weer gesleep, de steeds veranderende omstandigheden en waarschijnlijk nog wel meerdere punten. Er is voor gekozen dat Angèl weer naar moeder gaat, waar ze eigenlijk ook hoort, en moeder te ondersteunen. Angèl zal ook hele dagen naar een crèche gaan waardoor moeder de verantwoording voor de praktische zorg van Angèl niet alleen hoeft te dragen.



Al met al heeft Angèl niet zo lang bij ons gewoond, zeker als we van de totale periode de dagen aftrekken die zij in het ziekenhuis heeft gelegen. Dan blijven er minder dan 8 maanden over. Maar het waren wel intensieve maanden! Haar regelmatig drinken en voedsel weigeren, met ziekenhuisopnames als gevolg heeft ons, als pleegouders maar ook als gezin, zeker niet onberoerd gelaten. We hebben er vrede mee hoe de situatie nu is. Alles is er op gericht om Angèl en moeder samen verder te laten gaan.

## ANBI beschikking

Kennen jullie die slogan van de Belastingdienst nog: 'leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker'. Fundashon Gideon gebruikt deze slogan ook, maar dan net andersom: 'makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker'. Wat gebeurde er? Tjeerd de Haan gaf de aanzet, Hans Brand voegde daar professionaliteit aan toe en Marcel Companjen beet zich er in vast met verzoeken en bezwaarschriften. En dat alles met als resultaat: 'Stichting Vrienden van Fundashon Gideon' staat per 01-01-2011 geregistreerd als 'goede-doelen-instelling'. Dit betekent dat per 01-01-2011 giften aan 'Vrienden van Fundashon Gideon' fiscaal aftrekbaar zijn. Dit alles natuurlijk binnen de door de Belastingdienst gestelde regels en richtlijnen.



## gebedspunten

willen jullie, samen met ons, God danken voor:

- de ANBI status die Stichting Vrienden van Fundashon Gideon heeft verworven.
- voor de start van Gideon – klup di hoben

willen jullie, samen met ons, God bidden om:

- een hoopvolle toekomst voor Angèl. Waarin alle stress en negatieve ervaringen haar niet zullen belemmeren, maar haar sterker zullen maken.
- 1 maart 2002 zijn de eerste pleegkinderen in 'kas Eliata' komen wonen. Dat betekent het 2<sup>e</sup> lustrum van fundashon Gideon. We willen dat moment aangrijpen om de pleegzorg op Curaçao media aandacht te geven.

gezegende Kerstdagen en een  
2012 vol van geloof, hoop en liefde

## gegevens

fam. Habermehl – Sanduhan  
Kaya Miguel Suriël #1  
po box 3405  
Curaçao, Nederlandse Antillen

T: (005999) 738 3003  
e mail: f\_gideon@onenet.an  
website: www.fundashongideon.org

giften uit Curaçao kunnen worden overgemaakt op:

- Maduro & Curiels Bank, rnr. 16 803 704  
t.n.v. fundashon Gideon

giften uit Nederland kunnen worden overgemaakt op

- ABN Amro, rnr 43 60 90 902  
t.n.v. St. Vrienden van Fundashon Gideon te Harderwijk

thuisfrontcommissie: St. Vrienden van Fundashon Gideon:  
fam. Companjen fam. Willemsen  
Multatulistraat 3 Swingdreef 8  
3842 AK Harderwijk 3845 BW Harderwijk