



*vanuit een relatie met kinderen,
kinderen leiden naar een relatie met Jezus*

*de kerk op Curaçao ondersteunen
in hun verantwoording voor weduwen en wezen*

Amigunan di fundashon Gideon,

De aandachtige lezer (en dat zijn jullie natuurlijk allemaal) zal het opgevallen zijn dat ons mission statement is veranderd (zie de tekst in het briefhoofd). De inhoud van onze visie (zorg dragen voor kwetsbare kinderen) is gelijk gebleven. Wel zijn in de loop der tijd de accenten wat anders komen te liggen. Waar eerst sterk de nadruk lag op het pleeggezin zijn, is het nu enigzins verschoven naar het geestelijk, maatschappelijk en emotioneel welzijn van de kinderen waar we mee in aanraking komen. En dat zijn de kinderen van (1) het gezinshuis 'kas Eliata', (2) van de kinderclub 'Gideon – klup di mucha', (3) de kinderen van 'duna mucha un chens' en (4) de tieners van 'Gideon – klup di hoben'. Het zijn allemaal kinderen die in hun dagelijks leven moeten dealen met omstandigheden die hun welzijn en ontwikkeling in de weg staan. Die omstandigheden variëren van armoede tot fysieke en emotionele verwaarlozing, van traumatische ervaringen tot gevolgen vanuit de geslachtslijn. Dat alles heeft ons gebracht tot de volgende omschrijving:

*vanuit een relatie met kinderen,
kinderen leiden naar een relatie met Jezus*

Een tweede verschuiving komt voort uit de beweging die is ingezet om fundashon Gideon transparant en overdraagbaar te maken. We merken dat deze beweging een proces is! Want we zijn, poko poko, tot het inzicht gekomen dat het hierbij niet gaat om veranderingen aan te brengen, maar om zelf te veranderen. Om deze 'one liner' concreet te maken het volgende voorbeeld.

Het opvoeden van (pleeg)kinderen is voor een groot deel de handen uit de mouwen steken. Namelijk het uitvoeren van een visie die je hebt op het leven, een visie die je hebt op opvoeden. Door bezig te zijn met het transparant en overdraagbaar maken van fundashon Gideon worden we gestimuleerd om onze bezigheden nader te bekijken. Dan gaat het niet meer alleen om uitvoeren maar ook om beschouwen. En dat vereist andere vaardigheden!

Wij herkennen ons activiteiten op Curaçao als een door God gegeven taak, een roeping. De eerste tien jaar was onze insteek om namens de kerk van Curaçao zorg te dragen voor kwetsbare kinderen. Zoals eerder genoemd zijn we ongeveer



januari 2013

nieuwsbrief 37

twee jaar geleden begonnen met het overdraagbaar maken van fundashon Gideon. In dat proces hebben we ons opnieuw afgevraagd wat het doel / de taak van fundashon Gideon is. Daarin werd het duidelijk dat het wenselijk is dat er binnen de kerk van Curaçao een draagvlak ontstaat voor de zorg van kwetsbare kinderen. In het mission statement van fundashon Gideon zien we dat terug.

*de kerk op Curaçao ondersteunen
hun verantwoording voor
weduwen en wezen.*

2^e lustrum fundashon Gideon

Eén maart 2002 kwamen de eerste pleegkinderen naar kas Eliata, het gezinshuis van fundashon Gideon. Het duurde tot één oktober 2002 voordat aan alle formaliteiten was voldaan en werden er onder het toezien oog van notaris handtekeningen gezet onder de statuten en daarmee was fundashon Gideon een feit. Wat was begonnen als een droom, een verlangen en wat in de praktijk al actief was werd nu ook in juridische zin een realiteit:

*Geïnspireerd door God's opdracht,
om zien naar weduwen en wezen.*

En voor ons betekent dat

zorg dragen voor kwetsbare kinderen.

Inmiddels zijn we 10 jaar verder!

Inmiddels hebben in totaal 16 kinderen voor langere – of kortere tijd in het gezinshuis 'kas Eliata' gewoond en deel uit gemaakt van ons gezin.

Inmiddels bestaat er sinds acht jaar de kinderclub 'Gideon – klup di mucha'.

Inmiddels liggen er mogelijkheden om de activiteiten van fundashon Gideon te integreren binnen de kerken van Curaçao.

Alle reden om dankbaar te zijn dat God in al die jaren heeft bewaard, voorzien, gestuurd, beschermd, gecorrigeerd.

En dankbaarheid kan goed samengaan met een feestje. En 5 oktober 2012 was het zover:

celebration time



met o.a. de Curaçaose kinder-entertainer tie Ali



de karaoke girls



Peter's BBQ



Dianan di Pasku (Kerstdagen)

Rond de Kerstdagen staan we stil bij de geboorte van Jezus. Maar deze dagen zijn ook bij uitstek de dagen waarin gezin en familie centraal staan. Een mooie combinatie. Familie en gezin: ons verleden en ons heden. Jezus: ons heden en onze toekomst.

Met dat in gedachte hebben we er naar gezocht wat we in deze periode samen met de kinderen van Gideon - klup di mucha zouden kunnen gaan doen. Samen met kinderen die niet een gezin hebben als veilige basis, maar die wel overal om zich heen zien dat gezinnen en familie elkaar opzoeken. Die zien dat families leuke dingen gaan doen met elkaar: samen eten, cadeautjes geven aan elkaar, chillen.



We hebben de kinderen 2e Kerstdag uitgenodigd voor een gezellige brunch: drankje erbij, filmpje gekeken. Ook was er een familie uit Mexico te gast. En jullie weten

misschien dat Mexico o.a. beroemd is om hun piñata en deze familie had een royaal gevulde piñata meegenomen en in een boom gehangen. De kinderen kregen de kans om, geblinddoekt, met een stok de piñata kapot te slaan. Dolle pret!

Een paar dagen later hebben we met de tieners een avondje gourmetten gepland: spannend!



Tieners die gewend zijn grote porties eten snel naar

binnen te werken nu met van die (te) kleine, één hapskoekenpannetjes. Het was een nieuwe ervaring en heel gezellig!

gebedspunten:

willen jullie, samen met ons, God danken voor:

- De vertrouwensband die door de jaren heen gegroeid is met de families van de kinderen.
- het samen op weg gaan met Iglesia Bida Nobo Banda'riba

willen jullie, samen met ons, God bidden om:

- voldoende vrijwilligers om 'duna mucha un chëns' te kunnen starten.
- in contact te komen met die kinderen die God op het oog heeft voor 'duna mucha un chëns'

gegevens:

fam. Habermehl – Sanduhan

Kaya Miguel Suriël #1

Oost Jongbloed

Curaçao

T: (005999) 738 3003

e mail: fundashon.gideon@gmail.com

website: www.fundashongideon.org

giften uit Curaçao kunnen worden overgemaakt op:

• Maduro & Curiels Bank, mr. 16 803 704

t.n.v. fundashon Gideon

giften uit Nederland kunnen worden overgemaakt op

• ABN Amro, mr. 43 60 90 902

t.n.v. St. Vrienden van Fundashon

Gideon te Harderwijk

thuisfrontcommissie:

fam. Companjen

Multatulistraat 3

3842 AK Harderwijk

St. Vrienden van Fundashon Gideon:

fam. Willemsen

Swingdreef 8

3845 BW Harderwijk

