



mission statement:

vanuit een relatie met kinderen,  
kinderen leiden naar een relatie met Jezus

de kerk op Curaçao ondersteunen  
in hun verantwoording voor weduwen en wezen

Amigunan di fundashon Gideon (vrienden van .... ),

'Wat voor gezin wil je zijn?' vraagt Patricia Varlack aan de deelnemers van het mini-seminar van 'Mi Otro Kas'. Even voor de duidelijkheid: 'Mi Otro Kas' is de organisatie die verantwoordelijk is voor de pleegzorg op Curaçao en Patricia Varlack is een duizendpoot ([www.triumphwarrior.com](http://www.triumphwarrior.com)) die van St. Maarten is gekomen om de Curaçaose pleegouders te motiveren en toe te rusten. 'Wat voor gezin wil je zijn?' Op het eerste oog een eenvoudige vraag. Maar toen ik aan slag ging om een antwoord te formuleren werd het steeds meer een indringende vraag. Wat vind ik het meest belangrijk in ons gezin, wat weegt het zwaarst, wat willen we bereiken, welk doel streven we na? Natuurlijk, we willen een open, gastvrij gezin zijn met het evangelie van Jezus als fundament. Maar bij welke normen, waarden en keuzes kom je dan uit? En dan is de vervolgvraag voor de hand liggend: wat doe ik om deze keuze in praktijk te brengen? Welke keuzes maak ik, wat ziet men er van terug in onze omgang met kinderen. Misschien ook iets voor u om zich af te vragen: 'Wat voor gezin wilt u zijn?'

vakantie

Het waren me de weken wel! Schoolvakantie 2013. Met het programma van het vakantieplan hebben we voortgeborduurd op ons jaarthema: dromen en talenten. Met een klein groepje van tien kinderen zijn we er in de vakantie acht keer op uit getrokken: vier keer naar het strand en drie keer een 'special'. Maar de vakantie begint, net als de voorgaande jaren, met een activiteit bij Iglesia Bida Nobo.

Fakansiplan Iglesia Bida Nobo - Banda'riba  
Dit jaar heeft IBN Banda'riba er voor gekozen om op drie opeenvolgende middagen in drie verschillende wijken een middag speciaal voor kinderen te organiseren. Een middag met een optocht door de wijk aangevoerd door een brassband. En één ding is zeker: met een brassband erbij weet de hele wijk, maar dan ook de héle wijk, dat er iets te vieren valt. Daarna in het buurthuis ruim tijd voor zingen, drama, bidden, snacks en drinken. Complimenten voor de gemeente IBN Banda'riba die elk jaar weer wel 50 vrijwilligers weet te mobiliseren en enthousiastmeren. En met z'n allen op een feestelijke en laagdrempelige manier kinderen laten weten dat God van hen houdt en dat Jezus hun vriend wil zijn.



enthusiastmeren. En met z'n allen op een feestelijke en laagdrempelige manier kinderen laten weten dat God van hen houdt en dat Jezus hun vriend wil zijn.

oktober 2013

nieuwsbrief 39

Academy Hotel Karina en Riona hebben aangegeven dat ze wel als serveerster in een hotel of restaurant willen gaan werken. Om hun te laten zien dat een hotel ook veel andere mogelijkheden heeft, zijn we bij Academy Hotel op bezoek geweest.



Academy Hotel is een speciaal hotel. Het is er op gericht om jongeren op te leiden voor allerlei functies binnen de hotelbranche. Het hotel geeft hen de gelegenheid een leer - werk traject te volgen. Het hotel biedt een breed scala aan mogelijkheden: receptie, kok, bediening, technisch onderhoud, interieurverzorging.



Cinemas

In de vakantie zijn we met elkaar naar de film geweest. Heel leuk, vooral als 'Turbo' draait. Maar het wordt pas helemaal spannend als je een blik achter de schermen (of eigenlijk de



projector) mag werpen. Heeft iemand van jullie nog een vraag over de vroegere 35mm films, de tegenwoordige digitale films, het draaien en plakken van films? De kinderen van Gideon - klup di mucha kunnen u er alles over vertellen.

Natuurfarm 'Scherpenheuvel'

Als de kinderen naar de clubmiddagen komen heeft 'tante Frieda' een lekkere maaltijd gekookt en hebben we steevast als toetje een beker yoghurt. Maar waar komt die yoghurt vandaan en hoe wordt yoghurt gemaakt? Op Curaçao hebben we 'Natuurfarm Scherpenheuvel' en daar maken ze overheerlijke yoghurt: volle, magere, biologische en vruchten yoghurt. En als al die yoghurt een beetje teveel wordt: ze hebben ook smeuvige vanillevla.



## Playanan di Kòrsou

Toerisme is voor Curaçao een belangrijke bron van inkomsten. En als toeristen Curaçao bezoeken doen ze dat niet zelden om onze mooie stranden. Mensen zitten 10 uur in een vliegtuig om hier te kunnen zwemmen, te zonnen en te duiken. Maar het kan zo maar gebeuren dat een 'yu di Kòrsou' (kind van Curaçao) diezelfde stranden nooit ziet, laat staan er lekker in kunnen dobberen. Mede om die reden zorgen we ervoor dat onze pleegkinderen en de kinderen van de kinderclub zwemles krijgen en tenminste diploma A halen en gaan we bijna elke vakantie een keer naar het strand. In de grote vakantie zijn we zelfs elke week een keer gaan zwemmen en ook nog elke week naar de ander strand: Pirate Bay, Daaibooi, Santa Cruz, Cas Abou.



### gebedspunten:

willen jullie, samen met ons, God danken voor:

- Dat de nieuwe opzet van de kinderclub, met de uitbreiding van van het aantal contactmomenten, goed aanslaat.

willen jullie, samen met ons, God bidden om:

- In een vorige nieuwsbrief hebben we verteld over het voornemen een nieuwe groep op te starten 'duna mucha un chèns' (geef kinderen een kans). We vragen hiervoor uw aanhoudend gebed wat betreft: in contact komen met die kinderen die God op het oog heeft, vrijwilligers, draagvlak en financiën.

### gegevens:

fam. Habermehl – Sanduhan  
Kaya Miguel Suriël #1, Curaçao

T: (005999) 738 3003  
e mail: gideon.curacao@gmail.com  
website: www.fundashongideon.org

giften uit Curaçao kunnen worden overgemaakt op:

- Maduro & Curiels Bank, rnr. 16 803 704; t.n.v. fundashon Gideon

giften uit Nederland kunnen worden overgemaakt op

- ABN Amro, rnr. 43 60 90 902; t.n.v. Stichting Vrienden van Fundashon Gideon te Harderwijk

thuisfrontcommissie:  
fam. Companjen  
Multatulistraat 3  
3842 AK Harderwijk

St. Vrienden van Fundashon Gideon:  
fam. Willemsen  
Swingdreef 8  
3845 BW Harderwijk

check: You Tube Channel, fundashon Gideon