



vanuit een relatie met kinderen,
kinderen leiden naar een relatie met Jezus

de kerk op Curaçao ondersteunen
in hun verantwoording voor weduwen en wezen

Amigunan di fundashon Gideon (vrienden van),

'Open the eyes of my heart Lord' is voor veel mensen een bekend lied van Michael W. Smith. Een tijdje geleden was ik in een samenkomst waarin dit lied ook werd gezongen. Soms gebeurt het dat iets 'heftiger binnenkomt' dan gebruikelijk: en dat was die morgen het geval! Laat ik het uitleggen:

fundashon Gideon zit in een periode waarin het onduidelijk is hoe bepaalde situaties zich zullen gaan ontwikkelen.

- * De subsidieverstrekker AMFO is niet meer actief en daarmee was in 2013 een kwart van onze inkomsten weggevallen.
- * We hebben een gebrek aan vrijwilligers.
- * Het opstarten van een pleegouderraad is (vooralsnog) mislukt.

Maar aan de andere kant,

- * Een maand geleden hoorden we dat een andere subsidieverstrekker 'Reda Sosial' het activiteiten programma van fundashon Gideon gaat financieren.
- * Iglesia Bida Nobo, onze thuisgemeente op Curaçao, raakt steeds meer betrokken bij fundashon Gideon.
- * We zien dat kinderen baat hebben bij de activiteiten van fundashon Gideon.

Op You Tube kwam ik de videoclip van Christopher Duffley tegen 'an amazing kid with an amazing God'. Christopher: 12 jaar, prematuur geboren, blind en autistisch. Nadat Christopher geadopteerd was zagen zijn 'nieuwe' ouders zijn muzikale talent. En deze vroeg geboren, blinde, jongen met autisme zingt niet 'Open the eyes in my head' maar 'Open the eyes of my heart Lord'. www.youtube.com/watch?v=wPTMA7Hllyk. Wat een voorbeeld!

Het kan zomaar gebeuren dat je visie onder druk komt te staan en het perspectief bepaald gaat worden door de omstandigheden. In zo'n periode is het belangrijk dat God de ogen van ons hart opent. 'Open the eyes of my heart Lord'.

Gezinshuis, een uitkomst als het nodig is.... fundashon Gideon is in 2002 begonnen met het gezinshuis 'kas Eliata'. De eerste twee kinderen die in het gezinshuis kwamen wonen waren broer (1.5 jr) en zus (6mnd). Onderzoek in het ziekenhuis had uitgewezen dat het meisje slachtoffer was van ernstige mishandeling. En met name dit meisje heeft ons laten zien hoe sterk en veerkrachtig een kind kan zijn. Door te wonen en te leven in de veilige, zorgzame en stimulerende omgeving van het gezinshuis 'kas Eliata' is er een ommekeer gekomen in haar leven. Het kwetsbare, mishandelde baby'tje ontwikkelde zich tot een ondeugende peuter. Toen ze 1.5 jaar was kon ze weer bij haar moeder gaan wonen. Inmiddels wonen moeder, broer & zus in Nederland. Een paar jaar geleden heeft Frieda ze daar opgezocht.

juni 2014

nieuwsbrief 40

En wat een boost heeft het gegeven toen Frieda daar een 'open minded' tiener met ambities ontmoette! Tegenwoordig komen we haar ook tegen op Facebook. Daar mogen we af en toe een kijkje nemen in haar leven: foto's van het cake bakken samen met haar moeder en een berichtje over een weekendje logeren bij haar vriendin aan de andere kant van Nederland.

Wat een hemelsbreed verschil: haar situatie in haar babytijd en haar situatie nu. Zou nu alles koek en ei zijn, alle herinneringen vervaagd, alle wonden genezen? Wie zal het zeggen. *Pa Dios nada ta impossibel!* En mocht het nog niet helemaal klaar zijn, iedere dag wordt ze weer een beetje sterker om als het nodig is de strijd aan te gaan!

Mi mes Beibel

In het programma van de kinderclub neemt het vertellen van verhalen uit de Bijbel een centrale plek in. En steeds zoeken we ernaar hoe we de kinderen met deze verhalen kunnen boeien, hoe we ze kunnen prikkelen en uitdagen, hoe we ze overbrengen hoe groot God is en dat ze voor Jezus zo belangrijk zijn. Een klein jaar geleden hoorden we via Sandra Winedt van het project 'Mi mes Beibel' (Mijn eigen Bijbel). Een project van het Antilliaans Bijbelgenootschap (Sosiedat Antiano di Beibel). Het enthousiasme waarmee Sandra over 'Mi mes Beibel' vertelde heeft zijn doel niet gemist!



We zijn er met Gideon – klup di mucha mee aan de slag gegaan. 'Mi mes Beibel' is een lees / werkboek waarin kinderen aan de hand 150 verhalen de Bijbel doorlopen.



En het bijzondere van dit project is dat de kinderen bij elk verhaal een tekening of anders creatiefs kunnen maken. Op deze manier wordt deze Bijbel iets heel persoonlijks.

Maar dat is het niet alleen! In deze vorm horen de kinderen een verhaal uit de Bijbel, ze vormen zich daar een gedachte over en visualiseren deze gedachte in een creatieve uiting.



De kinderen van Gideon – klup di mucha zijn nu tien maanden met hun Bijbel bezig.



Week na week en bladzijde na bladzijde groeit het tot een mooi en kleurrijk boek. We zien dat de kinderen trots zijn op hun 'mes Beibel'.



Aan het eind van het clubseizoen, ergens midden juni, nemen de kinderen hun eigen Bijbel mee naar huis.

veranderingen

Alles heeft zijn tijd (Prediker 3). Hebben jullie er ook wel eens bij stil gestaan dat wanneer je omgaat met kinderen zoals in een crèche, of bij hun opvoeding betrokken bent als groepsleider er hoge eisen aan je gesteld worden? Maar als het je biologische kinderen betreft is begeleiding op afstand (consultatiebureau) het enige controlemiddel. Let wel, het is met deze opmerking niet de bedoeling om het belang van goede scholing onder druk te zetten. Geenzins! Het is wel de bedoeling om er de nadruk op te vestigen dat in de

omgang, begeleiding en vorming elementen een rol spelen die je niet zozeer uit boeken haalt, maar die je in jezelf meedraagt. Je talenten!

Bij een kleinschalige kinderclub als Gideon – klup di mucha zijn vrijwilligers van groot belang. Er zijn verschillende eigenschappen die voor vrijwilligers van belang zijn: creativiteit, vitaliteit, geduld.

Maar de meest belangrijke eigenschappen zijn: liefde voor kinderen en trouw. En met name die laatste eigenschap herkennen we bij Elvia. In 2008 begon ze binnen fundashon Gideon kinderen te helpen met huiswerk-ondersteuning. Vanaf 2010 was ze present bij de wekelijkse meetings van de kinderclub en vanaf 2013 zelfs twee middagen per week.



Elvia heeft aangegeven dat ze na zes jaar stopt met de hulp bij de kinderclub. We begrijpen en respecteren haar besluit maar zullen haar gaan missen. En de kinderen zeker ook

Onze dochter Hannah is april jl. naar Nederland vertrokken. Ze is in Harderwijk gaan wonen en zal in september in Apeldoorn met de opleiding Hotel Management beginnen. Een grote verandering binnen het gezinshuis kas Eliata. Na Lisa die in 2011 naar Nederland vertrok is nu dus ook Hannah 'de deur uit'.

gebedspunten:

willen jullie, samen met ons, God danken voor:

- de nieuwe subsidieverstrekker "Reda Sosial"
- Zijn trouw en leiding door de jaren heen

willen jullie, samen met ons, God bidden om:

- de ogen van ons hart opent voor volgende stappen wat betreft Gideon – klup di mucha
- meer vrijwilligers

gegevens:

fam. Habermehl – Sanduhan

Kaya Miguel Suriël #1, Curaçao

e mail: gideon.curacao@gmail.com

website: www.fundashongideon.org

giften uit Curaçao kunnen worden overgemaakt op:

- Maduro & Curiels Bank, nr. 16 803 704; t.n.v. fundashon Gideon

giften uit Nederland kunnen worden overgemaakt op

- ABN Amro, nr. 43 60 90 902; t.n.v. Stichting Vrienden van Fundashon Gideon te Harderwijk

thuisfrontcommissie: St. Vrienden van Fundashon Gideon:

fam. Companjen

fam. Willemsen

Multatulistraat 3

Swingdreef 8

3842 AK Harderwijk

3845 BW Harderwijk

