



vanuit een relatie met kinderen,
kinderen leiden naar een relatie met Jezus

de kerk op Curaçao ondersteunen
in hun verantwoording voor weduwen en wezen

Amigunan di fundashon Gideon (vrienden van),

december 2014

nieuwsbrief 41

Curaçao is een samenleving waar het fenomeen 'twee-verdieners' in ruime mate voorkomt. Het gevolg daarvan is dat sector 'naschoolse opvang' in al zijn variaties booming business is. Het jaar door hebben ouders met schoolgaande kinderen een vaste structuur: (erg) vroeg van huis vertrekken → kinderen om 07.15u bij school afzetten → ouder naar het werk → om 12.30u de kinderen ophalen van school en naar de naschoolse opvang brengen → om 17.00u de kids daar weer halen en naar huis.

Maar wat te doen tijdens de vakanties? Ook daar heeft de markt op gereageerd en er wordt een ruim scala aan 'vakantieplannen' met de meest uiteenlopende thema's aangeboden. Eén van mijn Facebook vrienden, een integere en betrokken man, vertelde daar iets over. Zijn zoon had meegedaan aan het vakantieplan 'etiquette'. Het bleek dat zoonlief de basis etiquette regels goed onder de knie had. Een punt van aandacht was het, tijdens de maaltijd, op de tafel laten rusten van de ellebogen. Ouders: chapeau! In diezelfde periode werd er thuis bij één van kinderen van Gideon – klup di mucha het huis gerenoveerd. In een samenwerking tussen verschillende instanties werd een huis getransformeerd van 'krot' naar 'bewoonbaar'. We hebben dat nu twee keer bij onze contacten meegemaakt. Een fantastisch initiatief! Omdat we wekelijks enkele keren bij het gezin komen, hebben we het hele proces van nabij kunnen volgen. Aan het eind van de verbouwing gingen we een kleine bijdrage, in de vorm van een paar matrassen, langsbrengen. Wat een verandering! In plaats van één groot matras waarop kinderen her en der verspreid slapen, nu drie stapelbedden; in plaats van één ruimte met hier en daar een gordijn voor wat privacy, nu een verdeling in kamers. Wat echter ook opviel: in het hele huis geen eettafel te ontdekken!



vs



verschillen zo groot worden dat de 'onderkant' niet meer mee kan komen, dat ze niet kunnen aanhaken.

Wat een groot verschil tussen deze twee leefomstandigheden!

Aan de ene kant het aandachtspunt om tijdens de maaltijd de ellebogen niet op de tafel te laten rusten en aan de andere kant geen tafel waar je je ellebogen op zou kunnen laten rusten. De samenleving op Curaçao is doorspekt met tegenstellingen als deze. Verschillen tussen sociale klassen? Niets mis mee. Maar het is niet acceptabel als de

'Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje' is een bekend Nederlands spreekwoord. Maar klopt dat wel?

Gideon – klup di mucha, een onderdeel van fundashon Gideon, is begonnen met een tweede kinderclubgroep. Deze tweede groep richt zich op kinderen die op school redelijk tot goed presteren maar waarvan het duidelijk is dat ze door hun leefomstandigheden belemmerd worden in hun cognitieve ontwikkeling. Een kind dat intellectuele capaciteiten heeft maar in armoede leeft moet nogal wat barrières overwinnen om zich te kunnen ontplooien. Gideon – klup di mucha wil voor zes tot acht van deze kinderen iets betekenen. Concreet betekent dat deze kinderen van deze tweede groep twee middagen per week naar de kinderclub komen. We halen ze op van school, we eten samen een warme maaltijd, er is tijd voor samen zingen / Bijbelverhaal / gebed. Dat is de basis: natuurlijk - en geestelijk voedsel. Daarna komen we bij de verdere uitwerking. Een kind kan op school niet meekomen als er geen aandacht is voor het huiswerk, de spreekbeurten en de boekbesprekingen. Dus wordt daar ruim aandacht aan besteed.



Het uitgangspunt is: wat heeft het kind nodig om zijn / haar talenten te ontdekken en ontwikkelen.

We komen dan al snel bij een belangrijke afweging. Gaan we uit van het belang van het kind of is de economische haalbaarheid ons startpunt.

Bij het volgen van de economische haalbaarheid komen we uit bij 10 à 12 kinderen per groep. Bij het volgen van het belang van het kind komen we uit bij één vrijwilliger per 3 à 4 kinderen. Want wil een kind de kans krijgen goede resultaten te behalen dan moet het zich geaccepteerd en gewaardeerd weten en binnen een duidelijke structuur kunnen functioneren. Bij het volgen van de economische haalbaarheid komen we uit bij een ouderbijdrage. Bij het volgen van

het belang van het kind komen we uit bij gratis deelname. De kinderen waar fundashon Gideon zich op richt zijn de kinderen in achterstandsposities en dat zijn vaak kinderen uit gezinnen met zeer beperkte financiële mogelijkheden. Soms zien we dat families überhaupt geen geld hebben voor een ouderbijdrage. Maar ook dat er aan deze vorm van ondersteuning aan hun kinderen geen geld wordt uitgegeven omdat aan het belang van onderwijs geen waarde wordt gehecht.

Dit zijn een paar van de overwegingen die ons geleid hebben tot het volgende:

- . de groepen van Gideon – klup di mucha bestaan uit maximaal 8 kinderen.
- . elke groep van Gideon – klup di mucha heeft twee begeleiders.
- . bij elk van de keuzes mag het mission statement niet onder druk komen te staan: *vanuit een relatie met kinderen, kinderen leiden naar een relatie met Jezus.*

vrijwilligers

In de vorige nieuwsbrief hebben we iets over de plannen van Elvia Hernandez verteld. Na vijf jaar vrijwilligerswerk bij Gideon – klup di mucha heeft ze er voor gekozen wat rustiger aan te gaan doen.

In de periode dat tante Elvia aan het overwegen was met haar activiteiten binnen Gideon – klup di mucha te stoppen was er in Utrecht (NL) een 'yu di Kòrsou', Shanouska (Shani) Cannegieter, aan het overwegen terug te komen naar Curaçao. Haar plan was om op Curaçao haar opleiding HBO SPH af te maken. Toen wij haar weer zagen op Curaçao kwam Frieda op het idee om haar te vragen als begeleidster bij Gideon – klup di mucha. We waren blij verrast door de enthousiaste positieve reactie van Shani.



Er bleef echter nog wel de vraag hoe haar opleidingsrooster er uit zou gaan zien. Toen deze gegevens bekend werden zag Shani dat het geen dag- maar een avondopleiding zou worden. Dios ta bon! Dus vanaf september is tante Shani elke dinsdag- en donderdagmiddag present.



Het is in deze brief al genoemd dat Gideon – klup di mucha met een tweede groep begonnen is.

Daar is natuurlijk ook begeleiding voor nodig. We hebben Darlene Bohorquez, een vriendin van fundashon Gideon, benaderd en gevraagd of zij wilde meehelpen bij de start van deze tweede groep. En dat wilde ze!

Op zich is dat al goed nieuws, maar er zit nog iets speciaals verbonden aan deze toezegging. Tien jaar geleden is fundashon Gideon begonnen met Gideon – klup di mucha en nu moeten jullie eens raden wie toen heeft geholpen met de opstart. Juist dat was Darlene. Dus we kunnen zeggen: Darlene, bon bini bèk.

financiën

Eerder in deze brief hebben we aangegeven dat we ons in eerste instantie niet laten leiden door de economische haalbaarheid, maar dat het uitgangspunt is: *wat heeft het kind nodig om zijn/haar talenten te ontdekken en ontwikkelen.*

Het gaat hier om het spanningsveld tussen gewenste initiatieven en haalbare initiatieven. Want, links om of rechts om, er is natuurlijk wel geld nodig om plannen tot uitvoer te brengen. Het afgelopen jaar hebben we hulp gekregen van 'Reda Sosial'. Stichting 'Reda Sosial' beheert fondsen die gericht zijn op de sociale ontwikkeling en economische bedrijvigheid op Curaçao. Voor 2015 hebben we opnieuw een subsidieaanvraag ingediend en we zijn in hoopvolle afwachting van een positieve beoordeling. Deze subsidieaanvraag betreft 25% van het totale budget van fundashon Gideon.

Maar dan er nog wel 75% staan! Het overgrote gedeelte daarvan zijn giften uit m.n. Nederland en Curaçao: familie, vrienden, Christengem. Sefanja (onze thuisgemeente in Harderwijk, Nederland) Iglesia Bida Nobo (ons geestelijk huis op Curaçao), diaconie Hervormde Gemeente Ermelo, bedrijven en instanties. We zijn elke maand weer dankbaar en verwonderd dat we hier op Curaçao de taak mogen uitvoeren die God voor ons bedoeld heeft!

gebedspunten:

willen jullie, samen met ons, God danken voor:

- de start van de 2^e groep van Gideon – klup di mucha.
- voor twee nieuwe vrijwilligers, Darlene en Shani

willen jullie, samen met ons, God bidden om:

- wijsheid en discipline voor Chris en Frieda om geen beslissingen te nemen op eigen kracht of inzicht, maar in alles Gods wil te zoeken.
- een tweede vrijwillig(st)er voor de nieuwe groep van Gideon – klup di mucha
- voldoende financiën om de activiteiten voort te kunnen zetten

gegevens:

- fam. Habermehl – Sanduhan
Kaya Miguel Suriël #1, Curaçao
e mail: gideon.curacao@gmail.com website: www.fundashongideon.org
- giften uit Curaçao kunnen worden overgemaakt op:
 - Maduro & Curiels Bank, rnr. 16 803 704; t.n.v. fundashon Gideon
- giften uit Nederland kunnen worden overgemaakt op:
 - ABN Amro, IBAN NL50 ABNA 0436090902 t.n.v. Stichting Vrienden van Fundashon Gideon te Harderwijk
- thuisfrontcommissie: St. Vrienden van Fundashon Gideon:
 - fam. Companjen fam. Willemsen
 - Multatulistraat 3 Swingdreef 8
 - 3842 AK Harderwijk 3845 BW Harderwijk